

Een stralend einde van de zomertijd In Het Ampt van Nijkerk

Wat was het weer fantastisch: het 32^e bridgeweekend. Er kon geen bridger meer bij: volle bak zoals dat heet. En dus, volgend jaar moet je er op tijd bij zijn.

Het was geweldig toeven in het Ampt van Nijkerk. Overigens is het Ampt (ambt) een woord uit de 13^e eeuw, welk een gebiedsaanduiding aangaf. Het gebied van Nijkerk, daar vertoefden wij.

De dames, Mary en Ellie hadden het weer leuk voor elkaar; eigenlijk uitmuntend. Aankomst, borrel, de haute cuisine diner (wanneer kunnen we weer terug?) het verliep allemaal heel gladjes.

Gelukkig had het hotel zo nu en dan voor enige imperfectie gezorgd. Er werd zowel met hele en halve muntjes gewerkt als met dagconsumptiekaarten gewerkt. De bridgers begrepen het systeem al snel goed, maar het personeel wist niet precies wanneer ze deze (en welke soort) en waar (bar, bridge- of dinerzaal) moesten innemen.

Het personeel kreeg wat later in de gaten hoe zoiets via een ander systeem wat makkelijker kon worden geregeld.

En we konden er heerlijk wandelen. Bob en Bertie hadden voor zaterdag en zondag 2 mooie wandelingen voorbereid. De omgeving is overweldigend en ook voor de zondag kon een goede lunch geregeld worden. Vergis u niet in de buurt van Nijkerk is lang niet alles open.

En dan de fietsers: daar zijn hele goeie bij. Die fietsen vanuit een soort geloof. Heel gezond en ze hebben heel veel gezien. En ook weer: die mooie, rustige omgeving en die aardige mensen daar.

Het bridgen 's avonds met steeds wisselende partners en wisselende systemen leidde tot grote hoogtes en diepe dalen en in de bar werd de uitslag bekend gemaakt en de dag met veel wijn en andere godendranken, heel gezellig afgesloten. Iedere dag waren er winnaars (zie de foto's), en op zondagavond ging de wisselbeker naar Nelleke Trommelen, die in drie avonden, met drie verschillende partners, de hoogste gemiddelde score had bereikt. Ook Frans Kimenai, dat is de opperhoofd rikker, werd door het organiserend team bedankt met een tasje vol euro's maar wel van chocola.

En natuurlijk moest er als voorbereiding op de wintertijd ook nog gewinkeld ('snap jij dat die lui gaan winkelen?' 'Ja hoor') worden. Al die winkels - koopzondag in Amersfoort -, zijn weer net even anders dan bij ons.

Wijzelf wilden in navolging van de klederdrachtspotters op zaterdagmiddag op de Spakenburgse markt (die is groot!) ook nog mensen in klederdracht gaan kijken.

Geloof je niet 0,0. Niet eentje!

Ik heb niemand gehoord over het gebruik van de luxe spafaciliteiten in het hotel. Hadden we geen tijd voor.

Fieke Dresen